



Årsmöte med Stiftelsen Fistulasjukhuset

Måndagen den 18 mars 2019 samlades Stiftelsen Fistulasjukhuset för årsmöte i lokal i Sveriges riksdag. Det var en grupp engagerade kvinnor som inledde med fika och presentation av varandra. Själva förhandlingarna började med att ordförande Kerstin Engle (S-kvinnorna) redogjorde för verksamheten och kassör Marianne Magnusson (C-kvinnorna) för ekonomin.

Under året har styrelsen bestått av nio ledamöter och suppleanter som representerar stiftelsens nio medlemsorganisationer. Den har sammanträtt fem gånger sedan förra årsmötet den 21 mars 2018. Stiftelsen har samlat in 385 578 SEK vilket är en ökning med 19 203 SEK från förra året. Denna ökning till trots var mötet enigt om att insamlingsverksamheten behöver intensifieras. Att samla in medel till sjukhuset är ju syftet med stiftelsens arbete.

Årsmötet fortsatte med val av ordförande. Kerstin Engle (S-kvinnorna) valdes om.

Styrelsen i övrigt blev enligt följande: Nina Wahlin (ord) och Cecilia Önfelt (suppl) C-kvinnorna Bonne Bernström (ord) och Annika Jansson (suppl) Liberala kvinnor Siw Warholm (ord) och Inger Wahlberg (suppl) Riksförbundet Hem och samhälle

Anita Lilja Stenholm (ord) och Karin Milles (suppl) Fredrika Bremer förbundet



Vid mötets slut avtackades Marianne Magnusson, som inte stod till förfogande för omval, för sitt ovärderliga arbete som kassör under många år. Marianne kommer att saknas jätte mycket av oss som samarbetat med henne denna tid då så mycket hänt vid Fistulasjukhuset i Addis Abeba och dess filialer.

*Tack och stor kram
Marianne!*

Elisabeth Björnsdotter Rahm (ord) och Alexandra Anstrell (suppl) Moderatkvinnorna Ianthe Holmberg (ord) och Erni Friholt (suppl) Svenska Kvinnors Vänsterförbund Tara Twana (suppl), S-kvinnor, Ewa-Marie Ås (ord) och Britt-Mari Brynielsson (suppl) Kristdemokratiska kvinnoförbundet samt Jennie Englund (ord) och Britt-Marie Rosenqvist (suppl) Miljöpartiet de gröna.

Årsmötesdeltagarna fick sedan se bilder om könsstymning och lyssna på ett smärtsamt men viktigt föredrag av **Fana Habteab**, född i Etiopien, om sin kamp mot sekelgamla av omskärsetraditioner. Föredraget visade hur viktigt barn-morskornas arbete är med att förändra sekelgamla handlingsmönster som kränker och skadar kvinnor och barn. Deltagarna gick hem med en vilja att fortsätta verka för en bättre barn- och mödrahälsovård i landet.



Fana Habteab med demonstrationsmaterial om kvinnlig könsstymning

Om Etiopien

FISTULASJUKHUSET verkar i ett land som är stadd i snabb förändring och som har stora utmaningar framför sig. Det har det senaste året kommit positiva rapporter om nya vindar som blåser i landets ledning. En oväntad demokratiseringsprocess har inletts med den nye premiärministern Abiy Ahmed, politiska fångar har släppts ur fängelser, angreppen mot media har upphört och en rad tidningar, TV- och radiostationer har kunnat återuppta sina sändningar. Från exil välldes tusentals före detta politiska fångar tillbaka i Etiopien. Premiärministern öppnade för vänskapliga förbindelser med den forna fienden Eritrea i norr. Den styrande eliten har breddats till andra grupper än den som länge innehaft makten och kvinnor i detta traditionellt patriarkala samhälle har rekryterats till ledande poster i en utsträckning som väcker förvåning. Vi tänkte skriva lite mer i detta nyhetsblad om utvecklingen i detta vidsträckta, mångfacetterade och fascinerande land.



Abiy Ahmed, Premiärminister

Redaktionen har läst Gunnar Wessléns reportage om Etiopien i tidningen ETC och hänvisar till den för fullständig information.

Etiopien – några fakta

- Afrikas näst mest folkrika land med 110 miljoner invånare. Befolkningsökningen är snabb. ö
- Tillsammans med Liberia det enda afrikanska land som aldrig varit koloniserat.
- Landet är en federal republik uppdelad i nio etniskt baserade regioner, medan huvudstaden Addis Abeba är självstyrande. Den största regionen är Oromia med 35 procent av befolkningen.
- Knappt hälften av befolkningen är muslimer. Bland den kristna majoriteten är fortfarande den ortodoxa kyrkan störst, men protestantiska kyrkor växer snabbt genom frikyrkliga rörelser.
- Trots förbud är cirka 75 procent av kvinnorna könsstympade. Omskärelse är ungefär lika vanligt bland den kristna som den muslimska befolkningen.
- Viktigaste näring är ett föråldrat jordbruk, där ca 80 procent av befolkningen arbetar. Största exportvaran är kaffe.

Lite Historia

- Fram till 1974 var landet ett kejsardöme styrt av kejsaren Haile Selassie i feodal stil. Han störtades av en militärkupp som utvecklades till en grym diktatur under general Mengistu.
- Mengistu störtades 1991 av en gerillarörelsen baserad i norra Etiopien.
- Landet utvecklades under premiärministern Meles Zenawi trots krig med Eritrea Svältkatastrofer som ungefär vart tionde år drabbat landet upprepades inte. Ledningen av landet blev dock allt mer auktoritär.
- I april 2018 tillträdde Abiy Ahmed som i högt tempo drivit igenom stora demokratiska förändringar. Landet kommer enligt planerna att hålla det första riktigt demokratiska valet nästa år.

De mäktiga kvinnorna



Adanech Abebe
President



Sahle-Work Zewde
Finansminister



Muferiat Kamil
Fredsminister,
chef för säkerhetsstyrkorna



Fetlework Gebregziabher
Handelsminister

Av de 20 ministrarna är 10 kvinnor.

När journalisten Gunnar Wesslén intervjuade dem hjälpsade de till Sverige som de sade sig ha som förebild.

Vi kan inte tro annat än att fler kvinnliga beslutsfattare blir till fördel för arbetet att ge Etiopiens kvinnor bra mödravård och stärka deras ställning i samhället, att ge tillgång till utbildning, familjeplanering, förlossningsvård och att motarbeta könsstymning och tidiga äktenskap.

”Men det är ingen lätt uppgift att förändra Etiopien från en mycket auktoritär, delvis korrumpad och mycket patriarkal stat,” skriver Gunnar Wesslén. Dessutom bär landet på ett tungt arv av krånglig byråkrati, vilket alla välgörenhetsorganisationer som verkar där kan vittna om.

LANDET PRÄGLAS trots de glädjande framgångarna i demokratisk riktning av oroligheter på vissa håll ute i provinserna. Etiopien har många etniska grupper med egna språk och kulturer som var och en vill hävda sina intressen. Konflikter, särskilt kring gränserna till Oromia i söder där 35% av befolkningen bor, har skapat flera miljoner internflyktingar som ingenstans är välkomna och som lider nöd. När nu den nya centrala ledningen lättar på sitt repressiva tryck finns det risk att dessa konflikter eskalerar. Det kan då inte vara lätt för en verksamhet som Fistulasjukhuset och dess filialer tillsammans med barn-

morskorna på vårdcentraler att tillgodose kvinnors behov av en god mödravård.

Själva huvudstaden mår inte så bra heller. Folk söker sig dit från landsbygden för att få jobb, bostäder räcker inte till och luften är starkt förorenat av den kaotiska trafiken som mest består av gamla bilar som kör på oraffinerade oljeprodukter. Prostitution är utbredd, inte bara i huvudstaden, och överallt på gatorna syns de föräldralösa barnen vars antal man bedömer till ca 100 000. Staden ligger på över 2 000 meters höjd, vilket ger en ganska behaglig värme på dagarna, men nätterna kan var kalla, nära nollpunkten av och till. Då är livet inte lätt under en filt i skydd av någon betongkonstruktion i tre miljonstaden Addis Abeba.

Andra allvarliga problem är den snabbt växande befolkningen och de utmaningar detta innebär. Skolor måste byggas ut, jordbruksproduktionen moderniseras för att mätta munnar, sjukvård och samhällsservice utvecklas. Människor behöver jobb för att försörja sig. Landet på ett tungt arv av krånglig byråkrati, vilket alla välgörenhetsorganisationer som verkar där kan vittna om.

”Men det är ingen lätt uppgift att förändra Etiopien från en mycket auktoritär, delvis korrumpad och mycket patriarkal stat,” skriver Gunnar Wesslén.

Det är en tuff utmaning att förändra Etiopien. Det är inte så lätt att avveckla en diktatur.

Vi i styrelsen kommer gärna och berättar om Fistulasjukhusets verksamhet i Etiopien, visar bilder och film.
Kontakt: kerstinengle@gmail.com

Vi har förnyat vår hemsida! Här finns mycket information med bilder att hämta. Vi rekommenderar ett besök på www.fistulasjukhuset.org

Det framgångsrika arbetet som bedrivs genom Fistulasjukhuset är helt beroende av gåvor.

Vi hoppas på ett bidrag från dig. Plusgiro: 90 02 96-5, Bankgiro: 900-2965, Swish: 123-90 02 965

Vi finns också på Facebook och Instagram www.instagram.com/fistulasjukhuset.

Stiftelsen Fistulasjukhuset
c/o Riksförb. Hem och Samhälle
Alsnögatan 7,
116 41 Stockholm